



“Etkisi, yaşam boyu sürecek bir eğitim...”

# Özel KAYABAŞI Lisesi

Yıl:2 Sayı: 9 Kayabaşı Temel Lisesi ücretsiz yayın organıdır. 02/01/2018



Kayabaşı Temel Lisesi öğrencilerinden okulumuz öğretmenlerine;

## Öğretmenler günü sürprizi...



Devamı  
Sayfa 2'de



Başarı için 'KİTAP' okuyoruz...

Devamı  
Sayfa 2'de



Motin  
Kayabaşı...

ELİT OLMAK...

Geri kalmış toplumlarda vasatlık ve sıradanlık çok fazladır. Elitist sözcüğü bu tür toplumlarda nefret edilen bir sözcüktür. Bu sözcüğün içeriği ve tanımı tam olarak bilinmez. Herkes birbiri gibi olsun, herkes kendi gibi olsun özlemi vardır. Geri kalmış toplumlarda nitelikli, eğitilmiş olan insanlara saygı ve ilgi duyma özelliği pek görülmez. Oysaki bir toplumun elitler, seçkinler ve dahiler olmadan yaşaması çok mümkün değildir.

Sayfa 4'de

## KAYABAŞI BURSLULUK SINAVI

17-18 ŞUBAT 2018 CUMARTESİ-PAZAR GÜNLERİ  
8-9-10-11. SINIFLAR İÇİN BURSLULUK SINAVI YAPILACAKTIR.



BURSLULUK SINAVINA GİRMEK İSTEYENLER  
KAYITLARINI OKULUMUZDAN YAPTIRABİLİRLER

BAŞVURULAR 5 ŞUBAT 2018'DE BAŞLAYACAKTIR

ADRES: CUMA MAH. DOĞU GAZİ BULV. NO:52 KAT: 4 TEL: 0 (256) 214 11 45

Başarı, asla tesadüf değildir...



Kayabaşı Temel Lisesi öğrencilerinden okulumuz öğretmenlerine;

## Öğretmenler günü sürprizi...



Kayabaşı Temel Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü coşkuyla kutladı. Öğrenciler, hazırlamış olduğu sürpriz ile öğretmenlerine oldukça duygusal anlar yaşattılar. Hep birlikte pasta kesildikten sonra bu güzel günün anlamını belirten konuşmalar yapıldı. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği hedefler doğrultusunda ilerleyen genç nesillerin yetiştirilmesi dilekleriyle gün sona erdi.



## Başarı için 'KİTAP' okuyoruz...

Öğrencilerimiz, okulumuzun çok amaçlı toplantı salonunda sınıflarda gözetmen öğretmen eşliğinde kitap okuma saatlerine tüm hızıyla devam ediyor. burada Türk ve dünya edebiyatlarından şairler ve yazarlar bilinçli gençler tarafından okunuyor.

## ÖĞRENCİ YAZISI...

Öykü AVCI

Değerli Arkadaşlar,

Ben Kayabaşı Lisesinin 12 sayısal öğrencisiyim. Bu ailenin üyesi olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Öncelikle bu okulu neden seçtiğimi açıklayayım.

Ben bu sene Kayabaşı'na geldim. Kayabaşı'nın disiplinli olması, öğretmenlerinin ilgi ve samimiyeti bu okulu seçmemin nedenlerindedir. Bu okulda gerçekten başarılı olmak isteyen öğrenciye destek veriliyor. Hepimiz öğretmenlerimiz tarafından destek ve motivasyon görüyoruz. Bize düşen de bu seneyi iyi değerlendirerek iyi üniversiteleri kazanmak olacak.

Benim öncelikle hedefim iyi bir derece yapmak. Sonrasında matematik ve geometri branşında bir bölüme giderek kendimi geliştirmek, istediğim mesleği yapmak istiyorum. Bunu da Kayabaşı'nda başaracağıma inanıyorum.

Okulumuzdaki sınavlar bize çok katkı sağlıyor. Bu sınavlarda gösterdiğim başarıları öğretmenlerime borçluyum. Gerek etüt saatlerinde gerek teneffüslerde dahi bana her zaman yardımcı oluyorlar. Onlar sayesinde daha da başarılı olacağıma inanıyorum.

Mustafa Kemal Atatürk: " Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! " diyerek bize yol göstermiştir. Kayabaşı da bu felsefede çalışan bir kurum olduğu için bu okuldayım. Umarım hepimiz Atatürk'ü örnek alır ve hedeflerimize ulaşırız.

Son olarak, hem dersler hem ders dışı konularda bana yol gösteren, bir arkadaş gibi yanımda olan değerli öğretmenlerime teşekkür eder, bütün arkadaşlarıma başarılar dilerim.

## BİLİM VE KÜLTÜR, BİZDEN SORULUR

Okulumuzda her sene olduğu gibi kültürel ve bilimsel alanda çalışmalarımız devam ediyor. Bu bağlamda yaptığımız Resfebe, (harf, sayı ve resimlerin bir arada kullanılarak bir kelimeyi bulmaya dayanan zeka oyunu) yarışması öğrencilerde büyük ilgi uyandırdı. Gurupların yarıştığı eğlenceli anların yaşandığı bu programda kazanan guruba sinema bileti ve kitap ödülleri öğretmenleri takdim etti.



Kayabaşı Temel Lisesi olarak 9, 10, ve 11. sınıflar arası futbol müsabakaları tüm hızıyla devam ediyor. Spor, sağlık ve zindelik amaçlı bu müsabakalarda öğrenciler çekişmeli ve heyecanlı anlar yaşıyorlar.



## BIYOYAZICILAR...

**Dr. Nazan ACAR** *Yazdı...*



Rejeneratif tıp, organ nakline ihtiyaç duyulmadan vücuttaki bozuklukları gidermek amacıyla yeni stratejiler geliştirmeyi amaçlar.

Bazı hastalıklar dokulara o kadar büyük ölçüde zarar verir ki organ nakli gerçekleştirilmeden hastanın iyileşmesi mümkün olmamaktadır. Örneğin kalp hastalıkları, dünya nüfusunun çoğunu etkilemektedir ve genellikle kalp yetmezliğinde son çözüm kalp naklidir. Kalp naklinin yeterince riskli bir operasyon olmasıyla birlikte, iyileşme sürecinde hastanın vücudunun yeni organı reddetmeyeceği kesin değildir.

Bu gibi durumları azaltmak rejeneratif tıbbın amaçları arasındadır ve bunu gerçekleştirmek için birbirinden yeni uygulamalar geliştirilmektedir. Bunlardan biri de biyoyazıcılar. Biyoyazıcılar, tıpkı 3D yazıların mantığıyla çalışıyor. Ancak bu teknoloji-deki hammadde ise kök hücrelerden elde ediliyor. Bilim insanlarının biyopsi adı verilen yöntemle kök hücre ve üretilecek organın yapısına göre diğer özel hücreler alınıyor. Kök hücreler kendilerini birçok kez ye-



niden üretebiliyor, özel işlevli hücrelere dönüşebiliyor. Bu hücreler gerekli miktarda çoğaltıldıktan sonra biyoyazıcıların kartuşlarına yerleştiriliyor.

Dolayısıyla biyoyazıcının kartuşlarında geleneksel mürekkep ya da plastik malzeme yerine, binlerce canlı hücreden oluşan bir biyomürekkep bulunuyor. Üretilecek organın yapısına uygun olarak yapılan işlem sonrası biyomürekbebin parçaları doğal olarak birleşiyor ve canlı doku oluşuyor. Biyoyazıcılar, özellikle insan ömrünü uzatmak önemli bir basamak olarak görülüyor. Yapılan istatistiklere göre bir insanın ortalama yaşı 70 civarında yer alıyor. Biyoyazıcılardan sonra bu rakamın en az 20 yıl daha artması 90'a çıkması bekleniyor.

Bunun sebebi de özellikle kanser ve diğer hastalıklar nedeniyle ölümlerin azalması olacak. Hastalanan insanlar biyoyazıcı merkezlerine giderek kendi kök hücre ve dokularına uygun organlar ürettirecek. Bu organlar ise ameliyatla beraber insanların vücuduna yerleştirilecek.



**ÖĞRENCİLERİMİZİN  
GÜVENLİĞİ DE BİZE  
EMANET...**



**ÖZEL  
KAYABAŞI  
TEMEL LİSESİ**  
**GÜVENLİK**



Özel Aydın Kayabaşı Temel Lisesi, eğitim ve öğretime vermiş olduğu önemin yanı sıra çocuklarımızın okuldaki güvenliğine de büyük önem gösteriyor. Bu amaçla okulumuzun giriş ve çıkışları özel güvenlik elemanımız tarafından titizlikle kontrol ediliyor.



**Kenan  
ÜŞENMEZ**

*Türk Dili ve Edebiyatı  
Öğretmeni*

## KENDİNİZE ENGEL OLMAYIN

Hayat her adımda yeni başlangıçlar yapabileceğimiz bir koşudur. Bir maraton. Maraton sözcüğü, Eski Yunan dönemdeki maraton meydanından savasın çılgınlıkları arasından çıkıp gelmiştir günümüze. Yunanlıların ve Sapartalıların savaşlarını Atina'ya yetiştirmek için koşulan 42 kmlik bir koşudur aslında. Haberi zamanında götürün habercinin ölümü üzerine o günden sonra bu uzaklığın ve meydanın adı MARATON olarak yarışlara verilmiştir. Bu yarış stratejik bir yarışır. Yarışa baslarken öne geçmenin önemi yoktur. Çünkü yarış oldukça uzundur. Bu yarışın en önemli kısmı 20 ile 25 km arasındadır. Bu bölümde yarışçının şiddetli kas ağrıları baslar. Ağrılar 25.kmye kadar artarak devam eder. 25.km geçmeyi başarırınsanız yarışa devam edersiniz. Burada aslında 26. km yeni bir başlangıçtır. Önemli olan da yeni bir başlangıç için vazgeçmemektir.

TYT ve YKS de milyonlarca adayın yarıştığı bir maratona andırır. Bu maratonun kritik noktası da TYT ile baslar YKS ile devam eder. Bazı adaylar sınavı kazanamayacaklarını düşünerek yeni bir başlangıç yapmak yerine başladıkları yarış bitirmeyi tercih ederler. Oysaki bu maratonda her zaman yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Yeter ki başanlı olacağınıza dair inancınızı kaybetmeyin.

1950'li yıllarda kamuoyunda; doktorların araştırmalarına dayanarak "Bir mil dört dakikanın altında koşula-maz, bu insan fizyolojisi açısından mümkün değildir" yar-gısı vardı. Bu görüşler atletizmle uğraşan atletleri bir hayli etkilemiştir. Atletizm otoriteleri ve atletler bu görüşün etki-sinde kalarak bir mili dört dakikanın altında koşmayı hiç düşünmediler. Yarışmalarda bütün atletler artık rekor kır-mak için değil sadece birinci olmak için koşuyorlardı.

Roger 1954 yılında yapılacak olan yarışa bir yıl kala bir mili dört dakikanın altında koşmak için hazırlanmaya başladı. Bir yıl boyunca bütün fiziki çalışmalarını yaptı; ama Roger biliyordu ki bu yarışmada hedefe ulaşmak için sadece fiziksel antrenmanlar yeterli değildi. O her gün zihinsel antrenmanlar da yapmayı ihmal etmedi. Zih-ninde artık tek bir düşünce vardı: Hedefe ulaşmak. Kendi-sine olan güveni tamdı. Zihninde hep bir yıl sonraki yarış ve onun sonunda kıracağı rekoru düşünüyordu. Yarış baş-ladığında tüm yarışçılar birinci gelmeyi düşünürken Roger rekora koşuyordu. Onun tek hedefi vardı, bir mili dört dakikanın altında koşmak. Onu gerçekleştireceğin-den şüphesi yoktu. Yarış Roger'in birinciliğiyle bitti.

Onun için birinci gelmek önemli değildi. Skorborda yöneldi. Orada yazan rakam 3,59'du. Roger başarmıştı. Bir yıl boyunca çaba sarf ettiği hedefine ulaşmıştı. Roger zaferi bedensel gücü ile değil, zihinsel gücü ile kazandı. Roger'den sonra gelen birçok sporcu da zihnin gücünü keşfederek inanılması mümkün olmayan rekorlara imza attılar. Bir yıl içinde aynı rekoru 300 atlet kırmayı başardı.

Artık sporcular inanılmazları gerçekleştirmenin for-mülünü %20 bedensel güç % 80 zihinsel güç olarak özet-liyorlardı. Yani değerli öğrenciler, kendinizin ve zihninizin o eşsiz gücüne inanın. Unutmayın güven, bir karaca kadar çekingendir; insan onu kovdu mu tekrar bulması uzun zaman alabilir.

**Özel  
KAYABAŞI  
Lisesi Gazetesi**

Yıl: 2 Sayı: 9 Tarih: 02/01/2018  
Adres: Cuma Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı  
No: 52 Kat: 4 Efeler/AYDIN  
Tel: (0.256) 214 11 45  
www.kayabasilisesi.com

Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın  
İmtiyaz Sahibi: Metin KAYABAŞI  
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:  
Kenan ÜŞENMEZ  
Baskı, Dizgi ve Mizampaj:  
Yeni EGE Gazetecilik ve Reklamcılık  
Tel: 0.532 725 05 91 Efeler / AYDIN

Gazetemiz Basın ve Ahlak  
Kurallarına Uymayı Taahhüt eder.

## LAVİNİA...



Hüsamettin  
BİLGİLİ

Sanatçı olmak,şair olmak,edebiyatçı olmak kolay bir meziyet değildir. Sanatçı olunmaz doğulu derler. Hatta sevgili Atatürkümüzün güzel bir sözü var. "Herkes her şey olabilir ama sanatçı olamaz" diye. Gerçektende sanatçı olunmaz, o özelliklerle doğulu. Dedem her zaman şunu söylerdi, "İslamın şartı beştir, altıncısı da haddini bilmektir." Ben bu sözden etkilendiğim için hep haddimi bilerek hareket ettim, o yüzden sanatçı olmaya uğraşmadım. Edebiyatla şiirle çok fazla haşır neşir bir kişi değilim,ama çok beğendiğim güzel bir eseri çok güzel bir şiiri okumaktan da geri durmam.Özellikle o şiirin yazarı tarafından bir hikayesi varsa, bir yaşanmışlık sonucu yazılmışsa çok hoşuma gider. Elbette ilham sonucu yazılmış çok güzel eserler var, ama gerçek hikayesi olan bir eser bir başka oluyor benim yanımda.

Bu şiirlerden biri de Özdemir Asafın Lavinia şiiri. Özdemir Asaf üniversite yıllarında Mevhibe isminde bir kıza aşık olur, fakat gidip söyleyecek cesareti yok.Gizliden gizliye büyük bir aşk beslemekte. Mevhibe de okulun en güzel kızlarından biri hatta Amerikalı film yıldızı Rita Hayworth'a ve Marilyn Monreo'ya benzetilirmiş. Asaf kıza Lavinia ismini veriyor gizlemek için. O kadar aşıktır ki, ona meşhur Lavinia şiirini yazar. Şiiri bir yarışmaya gönderir,yarışmada birinci olan şiiri okumak için sahneye çıkar. Fakat kızın bu birinci olan şiirin kendisine yazıldığından haberi yoktur. Sanatın gücüne bakın insanlar ölmüş, ortada kimse kalmamış olsa bile Lavinia hep yaşamış. Devam edelim hikayeye. Özdemir Asaf birinci olan şiirini okumak için sahneye çıkar. Tam o sırada aşkından habersiz olan mevhibe nam-ı diğer Lavinia , bir şey olur salonu terk eder, kendisine yazılmış olan şiiri dinleyemez. Özdemir Asaf asla Mevhibe hanıma açılmaz. Her ne kadar "R"leri söyleyemese de çok düzgün diksiyonuyla onu en iyi şiir okuyanların içinde yer almasını sağlar. Asaf ne zaman bir yerde şiir okusa, bu şiiri en fazla istek alan ve her zaman da bu şiiri en sona saklarmış.

### LAVİNİA

Sana gitme demeyeceğim  
Üşüyorsun ceketimi al.  
Günün en güzel saatleri bunlar.  
Yanımda kal.  
Sana gitme demeyeceğim.  
Gene de sen bilirsin.  
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim,  
İncinirsin.  
Sana gitme demeyeceğim.  
Ama gitme, Lavinia.  
Adını gizleyeceğim  
Sen de bilme, Lavinia.

ÖZDEMİR ASAF VE LAVİNİA'SI...



## Üniversiteye girişte yeni sınav sistemi...

### Metin Kayabaşı...



Toplumu ileri götüren, dönüştüren nitelikli insanlardır. Zeki ve gayretli insanlar her toplumda her meslekten çıkar; işte seçkinler de bunların arasından çıkar. Elitist, eğitilmiş, toplum için sorumluluk duyan, insanları sosyal ve kültürel olarak daha bilinçli bir düzeye çıkarmaya çalışan insan anlamına gelir.

Elit olmak diplomalı ya da paralı olmak demek değildir. Örneğin aşçının, marangozun, tamircinin, terzinin, doktorun, öğretmenin, müzisyenin en iyisi lazımdır toplumlara. Yani bir işi iyi yapan insanların sınıflanmasıdır. Elit kavramı ile kastedilen kendini beğenmiş, burnu havada insan olmak demek değildir. Tam tersine işini iyi yapan yetenekli insanların , gayretli çalışmalarıyla gerçekleştikleri bir yaşam ödülüdür.

Yanlış bilinenin aksine elit ve elitist olmak doğru anlamda kullanıldığında dogmatik kafaların saldıracağı bir iddia olmayacaktır. Elitik düzeyine para, mevki, makam veya hırs ile değil, en iyiyi yaratma çabası ile ulaşılır. Bir toplumda mesleklerin en iyileri, en yetmişmiş olan bireyleri toplumunun elitini oluşturur. Elitist insanlarda mesleğini kendi kendini geliştirme çabasını gözlemleriz. Temel kriter şahsi liyakattir. Liyakat, her toplumun sağlıklı gelişmesi için olmazsa olmaz altın anahtardır. Yokluğu çöküşün habercisidir.

İnsanları "elitist" diye aşağılamaya çalışmak geri kalmış toplumların en büyük hastalıklarından biridir. Kişi çalışıp çabalayarak elit birey olmak yerine, hiç uğraşmadan kimse elit olmasını ister. İnsanların akılları, yetenekleri eşitlenemez. Yeteneklerini değerlendiremeyen toplumlar elit insanlarını kaybederler. Elit olmayı istemek gerekmektedir. Bu zorlu bir süreç olsa da insanı ve dolayısıyla toplumu dönüştüren bir süreçtir. Bol okuma yapmak gerekmektedir.

Elit, kendisi ile birlikte toplumunun da ilerlemesini isteyen kişidir. Gelişmiş ülkeler de herkes mükemmel eğitilmiş ya da çok fazla zekaya sahip oldukları için değil seçkin, hak eden kişilerin, liyakat sahibi insanların seçkin makamlara gelmesi ile gelişmişlerdir. Elit demek, nazik, görgülü, bilgili, toplumun üst katmanlarına çabalayarak hakkıyla gelmiş kişi demektir.

Sonuç olarak bir toplumun geleceği için "elit" korkulacak değil, korunup geliştirilecek bir kitledir.

## Zeka Soruları... (Geçen sayının cevapları)

**SORU :** 1 ile 16 arasındaki üç farklı sayının çarpımı ve karelerinin toplamı eşittir. Bu sayılar hangileridir ?

**Cevap:** 3×6×15=270

32+62+152=270

**SORU :** Mary'nin babasının 5 kızı var. 1. Nana 2. Nene 3. Nini 4. Nono 5. ? Beşinci kızın adı ne ?

**Cevap:** Mary'nin babasının kızları soruluyor. Dolayısıyla beşinci kız, Mary'dir.



## ---GÖRSEL DİKKAT SORUSU---



HANGİ TOPLARI, DELİKLERE YERLEŞTİRİP TOPLARSANIZ 30 ELDE EDERSİNİZ ?..



○ + ○ + ○ = 30

1 3 5 7

9 11 13 15

Bu yalnızca pratik düşünebilenlerin çözebileceği bir sorudur. (Cevabi önümüzdeki sayıda)